

Afscheidsbrief van Veronique Dewaet als coach van Omnisport

Beste bestuursleden,

Met dit schrijven wil ik jullie officieel op de hoogte brengen van mijn beslissing om vanaf januari 2017 te stoppen met lesgeven op dinsdagavond bij de omnisport.

Danny en Cécile heb ik voor de herfstvakantie al persoonlijk op de hoogte gebracht.

Ik stop er mee omwille van persoonlijke redenen (ook ik wordt al een jaartje ouder, de afstand, medische redenen...).

31 jaar heb ik met veel plezier lesgegeven. Als kind ben ik door familie (Jean Dejaeger, Menke Bergiers, Zuster Estelle) in contact gekomen met de Sportclub Druivenstreek. Regelmatig kwam ik meedoen. De mensen met een beperking boeiden mij. Als 18-jarige LO studente ben ik zelf gestart met lesgeven.

Ik heb hele mooie herinneringen aan de Europese Special Olympics in Schotland en de Wereldspelen Special Olympics in Minneapolis dat ik als jonge 20-tiger mocht mee begeleiden toen enkele leden van de club hier aan deelnamen.

Heel wat leden heb ik zien komen en gaan. Maar vooral door de vriendschap van de leden en de waardering dat je er bent voor hen, heeft mij altijd energie gegeven om te blijven komen lesgeven ook al kom ik al de laatste 20 jaar vanuit Diest.

De laatste dinsdag voor de kerstvakantie trakteer ik de leden van de omnisport op een drankje en iets lekkers als afscheid.

Groeten,

Veronique